

Søndagsturen 12.10.14 på Lindenberg Å

Vi var 8 bumser på en herlig kajaktur på ca. 16 km. fra Nybro i Rebild til Håls Bro.

Birthe og Vilhelm, Veronika og Søren og Henning, Gorm, Jes og David.

Vejret startede lidt gråt, men inden vi fik set os om, var resten af turen i strålende solskin og en let brise fra sydvest. Vi satte nogle biler ved Håls Bro og tog så til Rebild med kajakerne.

Der var ekstremt højvande, så engene og herved også brinkerne var under vand mange steder. Det gav jo små sjove oplevelser og ved de gamle ruiner i Buderupholm ved navn Egholm slot, stod der en hel række mennesker, der håbede på at vi faldt i vandet, men vi klarede den hver gang med bravour.

På Egholm borgruin drak vi formiddagskaffe og jeg fortalte lidt om de 2 borgruiners historie.

Så gik det videre til Skindbjerglund og ved Blåhøl spiste vi en fortjent frokost. Blåhøl var utrolig flot i dag, og levede flot op til sit navn Blåt Hul - hvor der strømmer 150 ltr. vand op i sekundet - ligesom i lille Blåkilde. De mest vandrige kilder nord for Alperne.

Nu blev åen betydeligt bredere og den gode vandstrøm gav en god fart.

Turen på 16 km. var nok lidt lang for de to nybegyndere, men de klarede det flot og var meget begejstrede. Ænder og isfugle så vi ikke meget til denne gang, men mange fiskehejrer, unge og gamle svaner og rovfugle.

Ved 16 tiden var vi ved Håls Bro og havde igen sjove landgange, hvor vi i den stærke strøm måtte hjælpe hinanden. Den tur tager vi igen til vinter, når sneen ligger flot henover landskabet.

Herlig tur

David